

Verlag excursie Kampina op 11 februari 2017

De **Kampina**, een natuurgebied van Natuurmonumenten gelegen ten noorden van Oirschot en Moergestel tussen Oisterwijk en Boxtel, heeft een oppervlakte van 1535 hectare. Het grootste, centrale deel bestaat uit (natte) heide, terwijl langs de randen boscomplexen liggen. In het zuidoostelijke deel stroomt de Beerze, een beek die regenwater afvoert en buiten zijn oevers kan treden.

We hebben in het verleden al enkele keren in het noordelijk gelegen vennengebied gewandeld en daarom zijn we vandaag naar het zuidelijke deel gegaan, ook omdat het stroomgebied van de Beerze is aangepast, dat wil zeggen de kanalisatie is ongedaan gemaakt en de maïsakkers waar hij doorheen stroomde zijn verdwenen; bij een grote waterafvoer mag de Beerze dit deel onder water zetten. Het is er nat en dus een prima plek om (winter)vogels te verwachten. Natuurmonumenten heeft een wandelroute uitgezet die langs de Beerze loopt en ook bij de heide komt, de Logtse veldenroute van zo'n kleine 7 km. Die route hebben we met z'n vieren gewandeld.

Vanaf de parkeerplaats aan de Logtsebaan lopen we eerst over een lage kade die de scheiding vormt tussen het stroomdal van de Beerze en de akkers rechts. Er ligt nog wat sneeuw op de velden en het is nevelig en geheel bewolkt, een echt winters sfeertje hier. We zien alleen twee mensen, die hun hond uitlaten, verder niemand.

Links van ons is een nat boscomplex bestaande uit diverse soorten loofbomen waarin we het geroep van zowel de Winterkoning als de Roodborst horen. De rechte kade eindigt bij een stuwte in de Beerze die we via een brug oversteken. Vanaf dit punt kunnen we naar het zuiden het vochtige Beerzedal overzien; de Beerze zelf buigt naar rechts, een moerasbos in.



Beerze



Winterkoning

Er ligt ijs op het water en er zijn weinig (water)vogels aanwezig.

We komen op een grasveldje terecht, een onderdeel van de buurtschap die hier ooit lag en bestond uit enkele boerderijen. We zien houtwallen en voormalige akkers. Heel stil is het hier en we genieten er even van tijdens een koffiepauze.

We vervolgen onze wandeling, door het bos naar de heide waar we geen vogels of dieren zien; het is nevelig en de bodem is bedekt met een dun laagje sneeuw. Op de grens van heide en bos staat een bank waar we onze lunchpauze houden. Daarna gaat de route richting **Moergestel**, eerst door het bos om verderop af te buigen naar de Logtsebaan. We komen na het bos in een voormalige maïsakker terecht. Verderop ligt water en daar kunnen we onze eerste vogels waarnemen: we zien er Knobbelzwanen, Grauwe ganzen en Canadese ganzen, er zwemmen Wilde eenden, Krakeenden en Tafeleenden, en we zien een grote groep Smienten en Wintertalingen. En dat was het voor vandaag, geen bijzonderheden, maar wel een mooie, sfeervolle winterwandeling.

Gerard Verroen.