

Verslag excursie Beekestijn op zaterdag 30 maart 2019

Het landgoed Beekestijn ligt in Velsen-zuid, dicht bij IJmuiden, en dat betekent een flinke autorit vanaf Dordrecht. Met 7 personen zouden we daar gaan kijken naar stinsenplanten, maar of die nu al of nog bloeien was maar de vraag. In ieder geval was het op deze dag prachtig voorjaarsweer: zonnig en zelfs warm.

Na ons zelf verwend te hebben met koffie plus appelgebak in het bij het hoofdgebouw gelegen restaurant, gingen we op zoek naar stinseplanten, waarbij we ook luisterden naar de zang van de aanwezige vogels. Direct achter het hoofdgebouw ligt een onder architectuur aangelegde tuin met diverse - soms speelse - elementen.

Wandelend naar de boomgaard ontdekten we naast de Vroegeling de stinsenplanten *Scilla siberica* en de Vingerhelmbloem, de Narcis (spec.), Kievitsbloem en Sneeuwroem. In de boomgaard staan diverse oude appel- en perensoorten én bijenkorven met volop in en uit vliegende bijen. Nu volgde een sectie met halfronde perken en daar zagen we veel Gele bosanemoon en Sterhyacint en Holwortel. In de struiken naast ons zong een Roodborst en een Winterkoning, terwijl in de bomen de Tjif-tjaf, de Vink en de Boomkruiper zich lieten horen en zien.

Een Citroenvlinder vloog langs op zoek naar wat nectar, terwijl een eekhoorn ons even volgde en ons nieuwsgierig bekeek. Boven ons liet een Buizerd zich horen en zien. We kwamen bij de bloemenwaaier, een als een schoepenrad aangelegde verzameling van bloemperken met wandelpaadjes ertussen, uitkomend op een centraal punt. Herfsttijloos (bladeren), Pinksterbloem, Bosanemoon, maar ook Keizerkroon konden we bewonderen. We liepen langs een kunstmatige beek en kwamen nu in het achterste deel van het landgoed, meer natuurlijk aangelegd met kronkelige paden en bosgedeelten. Hier zagen we vrijwel geen stinsenplanten, wel Kraailook, Daslook en Gevlekte aronskelk en er vloog een Gehakkelde aurelia voorbij. Langs de oostelijke zijde liepen we terug richting hoofdgebouw waar we in een perk de *Tulipa turkistania* zagen. Onderweg bewonderden we nog de activiteiten van een Grote bonte specht en zagen we Roodhalsparkieten overvliegen.

De terugweg ging tussen de bollenvelden door waar het vanwege het mooie weer behoorlijk druk was, maar met al die bloeiende Hyacinten en Narcissen in de zon zag het er lenteachtig uit. Dan maar wat later thuis.

Gerard Verroen.